

70 års Jubileum
1942 - 2012
B B K



Vill ni läsa mer om bilden så slå upp sida 25

INNEHÅLLSFÖRTECKNING	SIDA
FÖRORD OCH KORT HISTORIK AV VERKSAMHETEN 1942-1982	1-4
BERGDALSVIKS BÅTKLUBB 70 ÅR	5
KORT HISTORIK AV VERKSAMHETEN 1983-2012	6-10
<i>LITE OM VERKSAMHETEN I SMBF</i>	11
<i>LITE OM VERKSAMHETEN SOLNA BÅTRÅD</i>	11-12
<i>LITE OM VERKSAMHETEN I SOLNA SJÖSPORTSKOMMITTÉ</i>	12
STYRELSEREPRESENTANTER OCH FUNKTIONÄRER	12-13
<i>ORDFÖRANDE</i>	12
<i>KASSÖR</i>	12-13
<i>SEKRETERARE</i>	13
<i>KLUBBMÄSTARE</i>	13-14
<i>HAMNKAPTEN</i>	14
<i>VARVSCHEF</i>	14-15
<i>SLIPBAS</i>	15
<i>KLUBBHOLMSFOGDE</i>	15-16
HEDERSMEDLEMMAR	16
MEDLEMMAR SOM ERHÅLLIT FÖRTJÄNSTTECKEN	16-17
UR VAKTBÖCKERNA	18-19
FESTER INOM BÅTKLUBBEN	19-20
EN ROLIG KALLELSE TILL ETT EXTRA MEDLEMSMÖTE	20
KLUBBENS INTÄKTER OCH UTGIFTER	21
"Slå i spiken"	22
Ombyggnad av klubbhuset 1985	23
Lite fotografier tagna sommaren 2011	24
Ombyggnad av hamnen 1988	25

FÖRORD OCH KORT HISTORIK AV VERKSAMHETEN 1942-1982

Denna minnesskrift gör inte anspråk på att var heltäckande, eftersom det har hänt så mycket under klubbens 70-åriga historia. Mycket är dessutom redovisat på ett föredömligt sätt i den 40-årsskrift, som gavs ut 1982.

Sedan dess har det gått 30 år och på ytan ser inte klubben ut på samma sätt. Den största förändringen gäller ombyggnaden av hamnen och klubbhuset, som ni kan läsa mer om i det följande.

För 70 år sedan fanns ingenting av det vi BBK:are har idag och kan glädjas åt samt ha nytta av.

Många har varit med och byggt upp båtklubben från "ingenting". En hel del personer har nämnts i minneskriften över 40 år och några ytterligare kommer att nämnas även så här 30 år senare. En del av pionjärerna har gått ur tiden, andra finns inte längre med bland klubbens nuvarande medlemmar av andra orsaker.

Undertecknad har, som ordförande i BBK under åren 2008-2012, tagit på mig den svåra uppgiften att försöka sammanfatta klubbens verksamhet under 70 år. Tack och lov finns nästan 60 % av historien redan dokumenterad av andra, d.v.s. de som på ett så förtjänstfullt sätt fick ihop en hel del om de första 40 åren.

Kort kan man sammanfatta de första 40 åren som en lång uppbyggnadsfas, som kan beskrivas med nedanstående meningar år för år tagna ur minneskriften för åren 1942-1982.

- 1942-06-19 *1:sta styrelsemötet. Lemon Petterssons förslag till klubbnamnet Bergdalsviks Båtklubb (B.B.K.) samt inköp av flaggstång godkändes av de första styrelsemedlemmarna.*
- 1943 *1:sta årsmötet avhålls hos A Karlsson, Huvudsta gård den 18:e april 1943. 11 båtägare erlägger 5 kronor i årsavgift och 20 kronor i båtavgift. Summa 275 kronor. Hyran till Domänverket erläggs med 200 kronor. Resterande i klubbkassan utgör 75 kronor.*
- 1944 *H Östbergs förslag angående kvinnligt medlemskap vinner gehör hos den manliga majoriteten.*
- 1945 *Klubbvimpel, mössmärke och klubbflagga utformas och beslutas på årsmötet 1945. Bryggarbetena påbörjas våren 1945. De första ordningsstadgarna för klubbverksamheten blir antagna i all sin enkla utformning.*
- 1946 *F Granberg, O Wahlberg, och B Broberg erhåller friplatser för sina båtar för åtagande av speciellt krävande arbete beträffande pontonbryggan. Arbetet utförs på ett synnerligen förtjänstfullt sätt.*
- 1947 *Anslutning sker till Mälarens Motorbåtsförbund den 23 mars 1947. Telefon installeras på klubbområdet.*
- 1950 *K Adermark avsäger sig ledamotskapet som hedersmedlem med motiveringen att den förflutna tiden sedan starten varit alltför kort. Särskilda bestämmelser för erhållandet av hedersmedlemskap skall utarbetas och införas i stadgarna. Solna Idrottsstyrelse besvarar med avslag B.B.K:s anhållan om ekonomiskt bidrag samt upplåtelse av hamnområde. Bensinförsäljning på klubbområdet beslutas.*
- 1951 *Klubben upptar ett lån på 2 000 kronor i Stockholms Sparbank. Ränta 4 %. Amortering 400 kronor per år. Medlen avsedda för 1:sta pontonbryggan. Ordförande A Selin, kassören S Sundin och vice ordföranden G Dahlqvist erbjöd sig som borgensmän. Lånet inlöstes 11 juni 1952.*

- På årsmötet 29 januari 1951 beslutades ett 10-årigt förtjänstfullt medlemskap, som minimikrav för att bli hedersmedlem.
 Öl- och läskpriset vid försäljning på klubbområdet fastställdes till 40 öre per flaska.
 Anslag uppsätts angående förbud att tillåta lösa hundar.
 Klubben öppnar ett eget postgirokonto.
 Ett andra årsmöte hålls den 9 december 1951.*
- 1952 *Avslag från Domänverket angående uppförande av ett ändamålsenligt klubbhus.
 Ett "provisoriskt" klubbhus skall byggas som utan alltför stora svårigheter kan nedmonteras, om så skulle påfordras från "högre ort".*
- 1952-06-19 *Klubben firar 10-årsjubileum och bjuder på sill och potatis med smörgås, pilsner och nubbe.
 Ordföranden K Adermark ger en kortfattad överblick över de gångna, kämpiga pionjäråren.
Sophämtning beslutas. Soptunna till en kostnad av 65 kronor inköps. Regnrens ombesörjer hämtningen för 44 kronor per år.
Förtjänstmärken utdelas 1:sta gången: K Adermark, G Dahlqvist, E Johansson, L Pettersson, S Sandin, E Andersson, G Johansson, S Kirsch, A Salin och O Wahlberg.
Glöggfest anordnas annandag jul. Kassören inköper 5 flaskor julglögg.*
- 1953 *En äldre bojeka förslås inköpas. Pris 475 kronor.
Solnabor ges företräde till inträde i klubben. En åtgärd som var avsedd att bidra till en gynnsam inverkan på stadens beslutande myndigheter.
Morgongåva arrenderas som klubbholme av Drottningholms slottsförvaltning.
 Beslut om skadeståndskrav mot Stockholms gatukontor beträffande oljeutsläpp den 2 juli.
 35 båtar á 50 kronor per båt. Gatukontoret går med på 875 kronor i ersättning sammanlagt.
 I valet mellan att godta denna ersättning eller att sätta igång en osäker process godtas ersättningen.
Glöggfesten flyttas till nyårsdagen 1954.
 Beslut om inköp av elektrisk länsypump.
 10 st. premieobligationer á 50 kronor inköps.*
- 1955 *Krankholmen ("Kranken"), ny klubbholme, arrenderas av Drottningholms slottsförvaltning.*
- 1957 *Arrendet på Krankholmen uppsägs, då det uppstått svårigheter för klubbmedlemmarna att använda holmen för egen del och trevnad på grund av andra båtklubbars livliga frekventerande av Krankholmen..
15-årsjubileum hålls i klubbhamnen lördagen den 17 augusti. Klubben bjuder på sill och potatis, smörgås, öl, snaps och läsk. Kaffe med småbröd, musik och fyrverkerier.*
- 1960 *Kontrakt med Sjöfartsverket, gällande 2:a pontonbryggan. 2 500 kronor inbetalas.
 10 % av kostnaden.
 De nya klubbstadgarna träder ikraft.*
- 1962 *Ny klubbholme arrenderas. På generalstabskartan heter holmen Klintholmen, men benämns på sjökortet S Tuna holmar. Ågaren är Lennartsnäs Gårds förvaltning. Avstånd från klubbhamnen är 14 distansminuter. Arrendekostnad: 1 000 kronor.
Batteriservice inrättas på klubbområdet.
 C E Malmberg skänker större slipvagn till B.B.K.
 Uno Eriksson får handlingsfrihet att omarbete och förbättra bokföringen. En viktig fråga för klubbens ekonomi.
 3-fas elströmledning beslutas indras till hamnområdet.
 För att skapa möjlighet att kunna möta oförutsedda utgifter inrättas en reservfond på 5 000 kronor under en femårsperiod.*
- 1963 *Brygga på klubbholmen och slipskjul färdigställs. Nytt slipspel anskaffas.
 Solna stad säger upp B.B.K:s markkontrakt (14/3).
 U Sterndal och I Klerzell tar initiativ till Solna Båtråd efter förslag av U Eriksson.
 Kassören Uno Eriksson rapporterar, att klubbens ekonomi är god. Denna rapport är enligt protokollsböckerna det 1:sta positiva beträffande ekonomin alltsedan starten 1942.
 Solna Sjösportskommitté bildas. B.B.K.-arna U Sterndal och I Klerzell blir dess 1:sta ordförande respektive sekreterare.*

- Bojeka av plåt av plåt inköps från F:a Arne Granberg, Stora Tuna.
Löfte från Solna Stads Fastighetskontor om kvarliggning ytterligare 5 år för B.B.K. (30/11).
- 1964 Varje medlem, som avlagt godkänt förarprov, erhåller av klubben rockmärke och vimpel mot uppvisande av bevis.
- 1965 Nedmonterad redskapsbod inköps i Trosa för 800 kronor och transporteras till klubbholmen för att bilda stomme till klubbhus.
Eldriven länspump anskaffas.
- 1967 Snötippningspontonen förhyrs av Solna stad och förses med Y-bommar.
- 1968 Nytt klubbhus inköps för 50 kronor av Försvaret, färdigställs genom ett förtjänstfullt arbete av medlemmarna och invigdes med en enkel sammankomst den 10:e oktober.
- 1969 Klubbområdet utökas på grund av snöpontonens nytillkomna båtar. Muntligt löfte av kommunalrådet G Fagerberg till ordförande B Stenholm och kassören C-E Carbo.
Medlemsbevakning av hamnen under sommarsäsongen 1969 beslutas.
- 1970 Registrering av alla båtar till Mälarens Motorbåtsförbund (M.M.F.).
Bevakningsbolaget "Hund och Vakt" anlitas under sommaren 1970. Extra uttaxering med 38:50 kronor per båtägare.
1971. Klubbens framtid diskuteras på höstmötet, betonas med skärpa, att allt stannat av i Båtrådet och Sjösportskommittén. Vi skall inte enbart konstatera, att ingenting händer, utan istället se till att någonting av positivt värde åstadkoms.
1972. Femårskontrakt på klubbholmen att gälla från 1 januari 1973, undertecknas av båda berörda parter B.B.K. och Lennartsnäs gårdsförvaltning.
Stor båtbrand på nyårsnatten, förorsakad av raketer från klipporna vid Johan Enbergs väg. 3 båtar utbrändes helt och 2 skadades svårt. Den snöfattiga vintern utgjorde en bidragande orsak. Försäkringar täckte det mesta av förlusterna.
- 1973 Solna stad höjer hyresarrendet från 450 kronor till 3 000 kronor. 1-årigt hyreskontrakt skrivs.
Vakthållning medelst vaktbolag slopas.
- 1974 Båtregistrering för programmering på data på data genomförs via båtörsäkringarna.
- 1977 Historisk dokumentation föreslås iordningställas till B.B.K.:s 40-årsjubileum. En arbetsgrupp tar fram denna ur gamla handlingar och protokoll.
- 1979 Vakthållning sker under 3 vaktomgångar av samtliga båtägare.
Batteriladdningsservice får en fastare instruktion med B Windahl som föreståndare.
Beslut från Solna kommun om bidrag med högst 20 000 kronor med redovisningsskyldighet.
Bidraget utgår från Fritidsnämnden till reparation av de båda pontonerna.
- 1980 En av de äldsta ännu aktiva medlemmarna och styrelsefunktionärerna Sigurd Kirsch går ur tiden.
Övergång till monterbara båtbockar beslutas träda ikraft sommaren 1981. Det ur estetisk vinkel föga tilltalande bockberget i hamnens förgrund försvinner. Övriga fasta bockar av skilda konstruktioner förvaras på annat håll av respektive båtägare. Hans Ny gör här i alla avseenden ett utomordentligt svetsningsarbete.
Klubbområdet på förslag att ingå i stadsplanen. Uppdrag från Fritidsnämnden till Byggnadsnämnden i Solna.
- 1981 B.B.K.:s reservfond utökas till 12 000 kronor.
Solna byggnadsnämnd godkänner i princip, att B.B.K. får ligga kvar på nuvarande plats såväl under sommar- som vintertid.
Ekelunds B S och B.B.K kommer att tilldelas ett bidrag på 45 000 kronor vardera för utökning av antalet båtplatser och i samband härmed föranledd investering på och utökning av klubbområdet.

*Ny ponton med placering i västra pontonens förlängning ger plats för ytterligare cirka 20 båtar.
Utökning av varvsområdet med cirka 400 m² formellt godkänd av Länsstyrelsen och Solna
Fastighetskontor.*

*För att tillgodose önskemål om fiskekort med rabatt för medlemmar i B.B.K. på Lennartsnäs och
Almare-Stäkets vatten erbjuds kort till ett pris av 50 kronor av G af Ugglas. Ett erbjudande som
anses synnerligt oskäligt.*

1982

*Länsstyrelsen godkänner stadsplaneändring till förmån för B.B.K. Några hinder för
inkorporering av det nya området föreligger ej.*

*Nya plåtskåp anskaffas, grundlig reparation av båtslipen, kranbryggan, staketet mot
promenadvägen m.m. förverkligas.*

*Allt går mot de ljusaste tider för den anrika 40-åriga båtklubben B.B.K.! En tacksamhetens
tanke till alla, nämnda och onämnda, som med sitt oegennyttiga, självuppoftande arbete och
bidrag av skilda slag skänkt klubben dess nuvarande värde, respekt och status.*

Det finns givetvis lite mer att läsa i den förnämliga 40-årsskriften Den går att låna för den som
så önskar för att komplettera sitt historiska vetande kring B.B.K. m.m.

Uppbyggnadsfasen fortsatte sedan i princip till och med 1992-talet, när klubbhuset, hamnen
och verktygsboden fick ett utseende som i dagsläget. Så det har tagit cirka 50 år för att
”fullborda” båtklubben, vilket inte innebär att allt är färdigt. Det finns alltid nya utmaningar,
varav den senaste är byggnationen av en ställning för överliggare, ställningar och bockar i
”Sahara”

BERGDALSVIKS BÅTKLUBB 70 ÅR

"Jag vill härmed på ett förutsättningslöst sätt försöka dokumentera något av intresse för såväl båtentusiaster, som gamla grånande pionjärer.....". Så inleder Lars Göransson jubileumsskriften för åren 1942-1982, då BBK firade 40 år.

Så vill även undertecknad börja för att förutsättningslöst försöka fortsätta dokumentationen ytterligare 30 år; dock med en liten tillbakablick på de första 40 åren. Dispositionen för 70-årsskriften följer i stort den disposition som 40-årsskriften har.

De första 40 åren grundades inte bara på gamla protokoll och handlingar, utan i den skriften lyfts även fram samtal och intervjuer för att finna personer och skeenden som inte kunde utelämnas för att skriften skulle bli så fullödlig och sann som möjligt. I den här skriften mellan åren 1983-2012, så har jag låtit verksamhetsberättelser, protokoll och lite andra skrifter samt några bilder med kommentarer få tala för sig själva i större utsträckning.

Det kan nog finnas en del fel vad gäller representation, då det inte alltid har varit så lätt att hitta i gamla protokoll, men det mesta är nog rätt.

Under de 70 åren har nästan exakt 700 möten genomförts i klubben, dels i form av årsmöten, klubbmöten och styrelsemöten, d.v.s. ett snitt på cirka 10 möten per år.

Under de första 35 åren skedde det drygt 8 möten per år i genomsnitt och för de därpå följande 35 åren en ökning till genomsnitt drygt 11 möten per. Det var dock en mer frekvent mötesverksamhet under 80-talet än under de senare årtiondena. Som exempel genomfördes 17 möten 1982.

På den tiden skedde årsmötena på hösten och de nuvarande höstmötena på våren genom att verksamhetsår och räkenskapsår inte var samordnade. Så skedde 1991 tack och lov!

Under den senare delen av klubbens 70-åriga historia har nog alla möten skett i vårt klubbhus. Så var det inte förr. Då var en del möten, främst årsmöten och klubbmöten, förlagda till andra platser än klubbhuset som t.ex. på Hotell Flamingo i Solna Centrum, Jensens konditori i Solna Centrum, Solnaterassen, ABF på Infanteriegatan, Huvudsta Gamla Slott. Huvudsta Gård, Sjöberga Konditori i Huvudsta, Huvudsta Folkets Hus, Restaurant Stenvillan, Typografiska föreningen, Saab-Anas lunchrum och på flera andra ställen.

På ett förtjänstfullt sätt skrivs lite historia om trakten runt Ulvsundasjön med början på vikingatiden i jubileumsskriften från 1982. Den historien upprepas inte i denna skrift. Jag kan dock konstatera att mellan åren 1983-2012 har det inte så mycket hänt, som kommer att förändra den historiska bilden av nämnda trakter. Inga nya kända böcker har skrivits om trakten. Möjligen kan byggandet av Pampas Marina vara värt att nämna. Fram till 1991 fanns inte mycket av värde där Karlbergskanalen mynnar ut i Ulvsundasjön. Byggandet av Pampas Marina har, med alla hus och bryggor med inte bara vanliga båtar utan också Aquavillor och husbåtar, blivit ett nytt inslag i båtlivsbilden. Restauranger har vi även fått både inom Pampas Marinas områden och i anslutning till Sjöstationen som gränsar till vår båtklubb. Dit fick vi våren 2011 till och med en prämburen pub forslad från Söder Mälarstrand, som ankrats upp bakom sjömacken till förhoppningsvis mångas glädje.


Stig Fernström

KORT HISTORIK AV VERKSAMHETEN 1983-2012

Gemensamt för de flesta åren från 60-talet har varit aktiviteter inom SMBF, Solna båtråd och Sjöfartskommittén vars årliga verksamheter inte berörs annat i form av kort en sammanfattning på sidorna 10-11.

- 1983 Klubbholmen fick ett nytt arrendeavtalet med Lennartsnäs gårdsförvaltning med 6 månaders uppsägningstid. Den nya slipen invigdes med både tacktal, blomsterbuketter och uppskattande applåder. Kostnaden kom att uppgå till cirka 20 000 kronor. En batteriladdare inköptes. Styrelsen beslöt att behålla sin tävlingsverksamhet. En hel del arbeten genomfördes såväl inom klubbområdet som på klubbholmen. BBK:s första ordförande och hedersmedlem Kurt Adermark avled under året. En minskning av antalet vaktpass från tre till två från och med 1984 var uppe på dagordningen.
- 1984 Beslöts att reparera stugan på klubbholmen. Problem med den nya pontonbryggans flytblock. Solna kommun erbjuder BBK ett arrendeavtal på 10 år och till en kostnad av cirka 10 000:- med en årlig indexuppräknings. Årsfesten det året genomfördes på hotell Flamingo (nu Park Inn Hotel) i Solna centrum. 85 kronor per person.
- 1985 Planerades omdisponering av båtplatserna. Vidare beslöts en ommätning av alla båtarna. Det här året hämtades den donerade stugan hämtades till klubbområdet och byggnadslov söktes för stugan. 1985 hade vi också en gästroddebåt, som skulle delta i postrodden. Sommarens verksamhet innebar grävning av grunden till klubbstugan, att toaletterna blev klara, att staket på utsidan av den nyaste pontonen uppfördes. Bild över till- och ombyggnaden av klubbhuset framgår på sida 23. Klubben hade 80 vaktnätter med två vaktpass per medlem. Avgiftshöjningar beslöts.
- 1986 ”Samma gamla gäng” satt återigen i styrelsen. En 2011 aktuell fråga var uppe på dagordningen under året och det gällde en ev. sammanslagning av SBU och Svenska Seglarförbund. Klubbhuset fick en ny rumsinredning i form av spegel med lampetter och ölsejdlar. Vem var givare? Nyckelfrågan diskuterades och nyckelbyten genomfördes. Färgen på klubbhuset blev bestämd till falurött med svarta knutar. Klubbhuset blev färdigt, invigdes och godkändes.
- 1987 Solna kommun anlitas för sophämtning. Uppdrag gavs till ordföranden att förhandla med Lennartsnäs angående delning av klubbholmen med Piluddens ”båtklubb”. Lars Göransson avtackades efter 8 år som ordförande. Det här året seglade en catamaran in i en av våra bryggor, som medförde en lång process. Klubbens 45-årskalas genomfördes i form kryssning till Åland.
- 1988 Problem med läckage för de gamla pontonerna förelåg. Städdagen innehöll mängder av aktiviteter. Inbrott och en ringa vandalisering på klubbholmen skedde. Delningen av klubbholmen synes inte ha medfört några problem. En riktig stor sak det här året var ombyggnaden av hamnen. Läs mera härom på sida 25.
- 1989 Vårsäsongen inleddes med att landbryggan färdigställdes. I och med detta fick klubben maximalt cirka 60 båtplatser. Vårmötet besöktes av Sveriges ”off-shore kung” Mikael Frodé, som talade om båtåkning i hög fart. Ganska omfattande

stadgeändringar beslöts det här året. Belysningen på klubbområdet liksom indragning av vatten till bryggorna var uppe på dagordningen. Se på sida 19 kallelse till extra medlemsmöte 5 juni för att besluta om pengar för sistnämnda frågor.

- 1990 Verksamhetsperioden kom att omfatta 1989-12-01-1990-12-31 på grund av gjorda stadgeändringar. Året blev något av ett "mellanår". Ett år då medlemmarna fick en välbehövlig paus efter allt arbete. 1990 fick vi lära oss leva med betydande höjningar av bränslepriserna. En hel del renoveringsarbeten utfördes. Genom vissa bomomflyttningar fastställdes antalet båtplatser till 63.
- 1991 Nu fick vi verksamhetsår och räkenskapsår att bli samma tidsperiod, vilket vi är tacksamma för så här 20 år senare. Nu blev det bestämt att reservfonden skulle omfatta ett basbelopp. Beslöts att inköpa en arbetsbod, vilket blev årets stora anskaffning. Två vaktpass beslöts per aktiv även fortsättningsvis. Inbrott skedde i klubbhuset, varvid läskedrycksautomaten bröts upp och länsades, Vi fick en ny flaggstång att glädja oss åt. Budgeten det här året visade på en omsättning på cirka 95 000 kronor.
- 1992 Det här året firade klubben 50 år. En jubileumsfest anordnades på klubbområdet lördagen den 13 juni; en solig sommardag, som samlade 88 deltagare. Helt fantastiskt! Det festades inte bara detta år, utan det skedde också aktiviteter av annat slag. De gamla verktygsbodarna invid klubbhuset revs och ersattes med en inköpt byggarbetsbod. Även klubbholmen fick en förlängd, stabil brygga och en grillplats. Ett 5- årigt arrendeavtal för klubbholmen signerades.
- 1993 Ett flertal inbrottsförsök under våren och sommaren resulterade av ett extra staket mot Huvudsta. Akleja anlätades för blomsteruppvaktningar, som pågick till och med 2010. Då blev det istället för blommor en slant till Sjöräddningssällskapet och ett certifikat till jubilarer. Kommunen kontaktade BBK om kommunalt vatten/avlopp. För dyrt sa styrelsen! En sjöflyghamn i Ulvsundasjön var lite på tapeten. Arrendeavtalet med kommun sades upp per 1995-10-01 och omförhandlingar startades.
- 1994 Det året beslöts bl.a. inköp av en skrivmaskin till klubben. Vakthållningen var uppe till omröstning. Efter votering vann alternativet att vakthållningen kvarstår som tidigare med den förändringen att fredags- och lördagspasset förlängdes med 1 timme. Pontonbryggan förseddes med flytblock under och staketet där kompletterades. En miljöbesiktning gjordes av kommun. Ett nytt arrendeavtal erhöles för perioden 1994-2004 till allas glädje.
- 1995 Det året beslöt vi att installera ett inpasseringssystem med kort istället för nycklar. Göran Ljung installerade systemet och Bengt Karlsson gjorde om låsen till grindarna. Byte av en av pontonbryggorna var uppe på dagordningen. Klubbområdet snyggades upp och vissa målningsarbeten genomfördes. En ny toalett invigdes samt en badflotte byggdes på klubbholmen. Sedvanligt allmänt underhåll förnöjde tiden på holmen.
- 1996 Fråga om samordning av vatten- och avloppsfrågor för BBK och Pampas var uppe för beslut. Funktionen som Klubbholmsvärd och Radioombud slopades. Höstmötet röstade bort styrelseposten som Medlemssekreterare, men slipbasen blev istället en medlemspost. Materieboden fick ett sadeltak. Beslöts även att klubbhuset och

- materielboden senare skulle målas. Skärgårdsstiftelsen fick ett bidrag på 500 kronor för sopmajor.
Klubben fick sin första kvinnliga ordförande.
- 1997 Klubbflaggor och klubbvimplar inköptes. En stor fråga var ansökan från Pampas Marina att få bygga en flytande sjöstation med båtvätt.
 Faktiskt gjorde Närpolisen en rond på klubbområdet i mitten av året och hade inte något allvarligt att anmärka på. Vid ett styrelsemöte under oktober var en representant från Närpolisen på plats och lämnade information. Skyltar med texten "Obehöriga äga ej tillträde" inköptes.
En 55-årsfest genomfördes 1997-11-15.
- 1998 En båtbottentvätt bredvid klubben var på tapeten även under 1998. Anläggningen blev en politisk fråga i kommunen och det ifrågasattes till och med om vårt klubbområde fanns med på kommunens stadsplan och om staket runt klubbområdet byggts utan bygglov. Allt givetvis fel! På städdagen genomfördes en mängd aktiviteter. Slipboden blev miljöstation. Klubben hade påhälsning av tjuvar via staket. Brevlådan på grinden kom på plats.
- 2000 Det året fick vi en ny toalett och batteriservicen upphörde. Den gamla batteriboden byggdes om till snickarbod. Aluminiumbåten på klubbholmen döptes till "Klintan 2".
- 2001 Vid årsmötet meddelades att bod och toalett skall byggas ihop samt att en snålspolande toalett hade införskaffats. Klubbhuset fick en ny altandörr. Göran Ljung demonstrerade med sin bärbara dator ett administrationsprogram (LESON) för båtklubbar, som beslöts inköpas för 1 800 kronor.
- 2002 Miljökontoret i Solna besökte klubben. BBK:s 60-årsjubileum genomfördes i form av en tågresä. Cirka 90 personer, varav 20 barn, hade anmält sig. Bommarna måste märkas ordentligt och lamporna på stolparna bytas innan båtupptagningen.
- 2003 Lite tävlingsverksamhet under våren med spännande grenar för såväl spiksäkra och minnesgoda vinnare. Se bilder sida 22.
 Det år stals såväl vår mikrovågsugn, ficklampan och en kastrull från klubbhuset. Inget lysande år för klubben. På grund av svagt eller rättare sagt obefintligt intresse ställdes det planerade knytkalaset in. Trist!
 Det skedde en hel del förändringar genom omfördelning av arbetsuppgifter inom styrelsen.
 Året slutade dock festligt genom kryssning med s/s Stockholm till Waxholm.
- 2004 Arbetsbeskrivningar för våra funktionärer upprättades, som sedan reviderades 2011. En träff skedde med ägaren till macken Mats Söderlund och stadsarkitekten Filip Johansson i Solna kommun om utökad verksamhet för macken inom ramen för en tillfällig byggnadsplan.
Klubbområdet fick uppsnyggade toaletter, taggtråden lagades och plåtskyddet på slipen åtgärdades. Bojekan reparerades. Förrådet bakom toaletterna gjordes om till målar- och snickarum. Klubbholmen fick allmänt underhåll.
- 2005 Diskuterades byte av den yttre pontonen. Viss uppsnygning av klubbområdet och klubbhuset genomfördes. Bengt Karlsson byggde en ny toalett på klubbholmen och en badflotte

- En sprakande sommarfest genomfördes. Sirpa erhöll förtjänsttecken från SMBF. Lucia firades.
- 2006 En navigationkurs ordnades i samarbete med ABF. Den yttre bryggans mellersta del fick nytt tryckimpregnerat virke. Och så invigdes den nya toaletten på klubbholmen. Grillen på klubbholmen grävdes upp och fick en ny uppmurad design. Solcellsbelysningen på klubbholmens flotte fungerade alldeles utmärkt. Roger Lindmark blev besiktningsman. Inom klubbområdet genomfördes en del renoveringsarbeten på klubbstugan och verktygsboden. Beslöts byte av en av våra bryggpontoner. Kostnaden kom att stanna på cirka 117 000 kronor.
- 2007 Det gamla pilträdet framför klubbhuset fälldes med hjälp av Solna Brandkår. Den nya pontonbryggan färdigställdes med fästen m.m. och fågelskrämmor i form av plastband sattes upp. Klubbhuset blev färdigmålat och grinden putsades och målades. En värmepump installerades i klubbhuset. Kortläsaren vid kranbryggan användes för vaktpassen under året. Vildsvinen härjade på klubbholmen. Bryggan på holmen inljudades.
- 2008 Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i Solna kommun besökte klubben under maj och gjorde en besiktning, vilket föranledde en del anmärkningar, som alla rättades till. Under slutet av året skrev vi till kommunen och bad om att få köpa/överta snöbryggan, men så det gick inte. Det året sa vi, av olika skäl, upp vårt avtal om sophämtning på klubbholmen. Några i styrelsen fick utbildning BAS-K. Arrendefrågorna var på tapeten, men ingen lösning presenterades kring förlängda arrendetider. Till allas sorg avled vår trogne klubbmästare m.m. Britt-Marie Lindfors under året.
- 2009 Vår fasta brygga (brygga C) rätades upp under vårvintern tack vare insatser från Roger Lindmark och hans medhjälpare. Roger ordnade också en uteplats vid brygga C. Kommunen fälde ett antal torra träd strax utanför klubbområdet. Vår BBK-skylt på grinden fick en uppträskning genom Marianne Karlssons försorg. Klubbholmen röjdes under vintern. På våren hälsade vildsvinen på och grävde upp ången på holmen. Sommaren innehöll på arbete och fest med kräftor. Bengt Karlsson och Göran Ljungh blev hedersmedlemmar
- 2010 En fråga som engagerat klubben under året gällde en detaljplan för Sjöstationen. Klubben engagerade sig aktivt i remissarbetet rörande detaljplanen, främst med syfte att inte få en försämring av in- och utfartsmöjligheterna till vårt klubbområde. Slutresultatet blev från kommunens sida att parkeringsytan blev planlagd som lokalgata, som ger ökad flexibilitet för senare eventuella arrangemang. Kommunen avverkade också på ett förtjänstfullt sätt en hel del träd vid viken nedanför 4H-gården. Tack vare Roger Lindmark fick vi nu också en fin uteplats bakom materielboden. Klubbholmen fick sedvanlig röjning.
- 2011 Isen gick mycket hårt mot våra yttre bryggor under vintern. Våren började med att klubben kunde anvisa 6 nya medlemmar båtplatser. Kanske rekord för ett år. Bockar, överliggare och ställningsmateriel fick en temporär ny plats och en röjning skedde i "Sahara". En ställning för att placera all materiel började byggas genom Rogers försorg. Den frågan var uppe i styrelsen redan 1994, men inget hände.

Göran Andersson en av veteranerna i klubben, Kjell Ahnfeldt och Leif Olsson som alla gick ur tiden under 2010 och hedrades med en tyst minut på årsmötet. Så gjordes också för Gunnar Dahlqvist; en av klubbens före detta medlemmar, som var sekreterare i klubben på 1950-talet och klubbordförande under 1960-talet och som gick bort 15 februari 2011. Beslöts att fira jubileum lördagen den 16:e juni 2012, men först den 19:e juni 2012 blir klubben 70-år.

2012 Året inleddes med ett att styrelsen, främst genom Anders Tigers försorg tog fram flödesscheman för hantering av t.ex. passerkort till kö- och vaktlista samt fakturering m.m. Nyckeldepositionerna avvecklades. Även frågan om förtjänsttecken aktualiserades; ett tecken som flitigt delades ut under åren fram till 1992, men som sedan legat i lite träda. Det 69:e års mötet hölls den 28:e mars.

LITE OM VERKSAMHETEN I SMBF, SOLNA BÅTRÅD OCH SOLNA SJÖSPORTS-KOMMITTÉ

SMBF och MMF

1947 anslöt sig BBK till Mälarens Motorbåtsförbund (MMF).

1977 gick Saltsjöns Båtförbund och Mälarens Motorbåt Förbund (MMF) samman med Saltsjön Mälarens Båtförbund med förkortningen SMBF.

Inom ramen för MMF:s verksamhet skedde viss tävlingsverksamhet. Under kriget 1940-1945 låg tävlingsverksamheten nere med startade igen 1946. Denna tävlingsverksamhet har nu för BBK:s del upphört. MMF sysslade med fritidsbåttutredningar, förhandlingsverksamhet, bensinavtal, försäkringar, fritidsholmar, fiske, båtradioverksamhet m.m.

Verksamheten inom SMBF har främst inneburit deltagande i båtdagar och klubbkonferenser, samt medverkan i utbildningar t.ex. rörande BAS-K.

Frågor som varit uppe på dagordningen har t.ex. varit:

- Information
- Servicefrågor
- Miljöfrågor
- Teknikfrågor
- Sjösäkerhet
- Ungdomsverksamhet
- Förbundsregattor
- Båtregistrering
- Erbjudande om datatjänster
- Toatömningsförbud,
- Båtbottentvättar
- Ev. moms på ideella verksamhet

Solna Båtråd

Vid styrelsemöte i klubben den 14 mars 1964 rapporterade U Sterndal och I Klerzell att de tagit kontakt med övriga båtklubbar i Solna för att försöka bilda ett båtråd och gemensamt arbeta för båtsporten i Solna. Följande klubbar var kallade: B.B.K., Haga B.K., Solna Båtsällskap, Ekelunds BS och Huvudsta Kanotklubb. Möte hölls den 8 maj 1964.

Solna Båtråd är ett samrådsorgan mellan kommunen och båtklubbarna.

I dagsläget är drygt ett dussin klubbar med i båtrådet. Den allt överskuggande frågan i båtrådet har varit arrendeavtalen och dess längd. 1994 fick vi en förlängning av avtalet från 5

till 10 år med en uppsägningstid på 1 år och en förlängningstid på 2 år, så nu lever vi med 2 års förlängningstider. Arrendeavgiften sattes då till 37 000 kronor per år med indextillägg. Vad bättre arrendetider så har inte mycket hänt de senaste åren tyvärr. Andra frågor har för det mesta varit informationspunkter av olika slag. Redan 1971 konstaterade BBK att allt stannat av i såväl Båtrådet som Sjösportskommittén
Under 2010 beslutades att Solna Båtråd endast skall sammanträde en gång per år.

Solna Sjösportskommitté

Solna Sjösportskommitté bildades 1963. U Sterndal och I Klerzell blev dess 1:ste ordförande respektive sekreterare.

BBK har inte deltagit i kommitténs arbete under många år.

STYRELSEREPRESENTANTER OCH FUNKTIONÄRER

I jubileumsskriften efter 40 år med BBK listades följande funktioner:

- Ordföranden
- Kassör
- Sekreterare
- Klubbmästare
- Hamnkaptén
- Varvschef
- Slipbas + medhjälpare
- Klubbholmsfogde/Klubbholmsvärd (har utgått)

Klubben har genom åren även haft och har fortfarande en del ytterligare funktioner i form av:

- Batteriskötare (har utgått)
- Dataansvarig
- Ledamot i Solnas Sjösportskommitté (har utgått)
- Ledamot i Solnas Båtråd
- Materielansvarig
- Medlemsekreterare (har utgått)
- Miljöansvarig
- Områdesintendent
- Radioombud (har utgått)
- Revisorer
- Revisorssuppleant
- Vice ordförande
- Vice sekreterare
- Styrelsesuppleanter
- Valberedning
- Kommittéer av olika slag. Det har funnits planeringskommitté, slipkommitté, regattakommitté, lotterikommitté, byggnadskommitté, stängselkommitté, festkommitté, tävlingskommitté, klubbholmskommitté, kajkommitté, pontonkommitté, märkeskommitté, ekonomikommitté etc. (nu har vi endast en festkommitté kvar, men plockar ihop olika arbetslag när så behövs).

I den här skriften har jag valt att fortsätta och lista enbart de funktioner som fanns med i 40-årsskriften för att slippa gå tillbaks 70 år i tiden och börja leta i gamla protokoll. Det innebär

inte att de som inte uppräknats har varit mindre betydelsefulla. Klubben hade inte klarat sig utan dessa funktioner och deras företrädare. Det finns en person dock särskilt bör nämnas och det är vår nuvarande revisor Jan Råström, som blev vald redan 1982 som revisors-suppleant och 1984 som revisor. Han har således varit med och granskat våra räkenskaper i 30 år. Inte illa!

De som är angivna med kursiv stil nedan finns med i 40-årsskriften från 1982.

ORDFÖRANDE

Namn	Åren
<i>Einar Eriksson</i>	1942-1944
<i>Kurt Andersson</i>	1944-1950
<i>Artur Selin</i>	1950-1951
<i>Börje Pettersson</i>	1951-1952
<i>Kurt Adermark</i>	1952-1960
<i>Valentin Stendal</i>	1960-1964
<i>Gunnar Dahlgvist</i>	1964-1966
<i>Kurt Adermark</i>	1966-1968
<i>Birger Stenholm</i>	1968-1972
<i>Artur Norrman</i>	1972-1975
<i>Erik Dahlgvist</i>	1975-1980
<i>Lars Göransson</i>	1980-1988
Dan Norberg	1988-1992
Ingemar Berg	1992-1996
May-Brith Hillberg	1996-1999
Dick Wennerström	1999-2004
Max Berggren	2004-2005
Stefan Lamberg	2005-2008
Stig Fernström	2008-

18 olika ordförande under 70 år. Kurt Adermark var ordförande under 2 perioder om sammanlagt 10 år, Lars Göransson under 8 år och Kurt Andersson under 6 år.

De 3 tillsammans har således lett styrelsen under en dryg tredjedel av klubbens historia.

KASSÖR

Namn	Åren
<i>Manne Pettersson</i>	1942-1945
<i>Gösta Johansson</i>	1945-1949
<i>Sixten Sundin</i>	1949-1954
<i>Arne Sundström</i>	1954-1957
<i>Gustav Jansson</i>	1957-1961
<i>Uno Eriksson</i>	1961-1969
<i>Carl-Eric Carbo</i>	1969-1970
<i>Krister Stolt</i>	1970-1973
<i>Birger Hagelin</i>	1973-1975
<i>Carl Eric Carbo</i>	1975-1976
<i>Uno Eriksson</i>	1976-1977
<i>Eva Jonsson</i>	1977-1979
<i>Birger Hagelin</i>	1979-1988
Hans Nyberg	1988-1990

Maj-Brith Hillberg	1990-1995
Kenneth Gustavsson	1996-2000
Hans Gustavsson	2001-2010
Anders Tiger	2011-

15 olika kassörer under 70 år. Birger Hagelin var kassör under 2 perioder om sammanlagt 12 år och Uno Eriksson likaledes under 2 perioder med sammanlagt 9 år. Hans Gustavsson var kassör under en sammanhängande period på 9 år. Dessa 3 personer har således hållit rätt på klubbens ekonomi drygt 40 % av klubbens historia.

SEKRETERARE

Namn	Åren	
<i>Einar Johansson</i>	1942-1944	
<i>Einar Eriksson</i>	1944-1950	} växlande
<i>Erik Andersson</i>	1946-1951	
<i>Gunnar Dahlgvist</i>	1951-1957	
<i>Erik Andersson</i>	1957-1958	
<i>Einar Svensson</i>	1958-1960	
<i>Bo Fernqvist</i>	1960-196	
<i>Ingvar Klerzell</i>	1962-1964	
<i>Knut Bengtsson</i>	1964-1966	
<i>Bo Gustavsson</i>	1966-1968	
<i>Artur Norrman</i>	1968-1969	
<i>Bror Windahl</i>	1969-1970	
<i>Fritz Hjalmarsson</i>	1970-1972	
<i>Birger Hagelin</i>	1972-1973	
<i>Carl-Eric Carbo</i>	1973-1975	
<i>Bror Windahl</i>	1975-1976	
<i>Mats Ljusberg</i>	1976-1979	
<i>Rolf Strömngren</i>	1979-1981	
<i>Thomas Jonsson</i>	1981-1982	
<i>Sirpa Efstathakis (Sori)</i>	1982-1989	
<i>Rolf Strömngren</i>	1990-1995	
<i>Sirpa Weichert (Sori)</i>	1996-	

19 olika sekreterare under 70 år. Sirpa Sori är i en klass för sig med 24 år som sekreterare med Rolf Strömngren på andra plats med 8 år. På tredje plats kan noteras Gunnar Dahlgvist med sina 6 år. Dessa 3 personer har således hållit i pennan, som sekreterare under 38 år eller under drygt hälften av klubbens historia.

KLUBBMÄSTARE

Namn	Åren
<i>Sigurd Kirsch</i>	1952-1961
<i>Erik Thiger</i>	1961-1962
<i>Sigurd Kirsch</i>	1962-1965
<i>Erik Wetterman</i>	1965-1967
<i>Erik Ganlöf</i>	1967-1969
<i>Bengt Bjelksäter</i>	1969-1989
<i>Britt-Marie Lindfors</i>	1990-2007
<i>Marianne Karlsson</i>	2008-

8 olika klubbmästare under 60 år. Bengt Bjelksäter och Britt-Marie Lindfors är en klass för sig med sammanlagt 39 år som klubbmästare.

HAMNKAPTEN

Namn	Åren	
<i>Leonard Pettersson</i>	1946-1949	
<i>Kurt Adermark</i>	1949-1950	
<i>Artur Salin</i>	1950-1951	
<i>Börje Pettersson</i>	1951-1952	
<i>Kurt Adermark</i>	1952-1953	} växlande
<i>Oskar Wahlberg</i>		
<i>Oskar Wahlberg</i>	1953-1957	
<i>Kurt Adermark</i>	1957-1958	
<i>Algot Sundqvist</i>	1958-1959	
<i>Kurt Adermark</i>	1959-1960	
<i>Sigurd Kirsch</i>	1960-1961	
<i>Ingemar Ek</i>	1961-1962	
<i>Bo Gustavsson</i>	1962-1965	
<i>Birger Sternholm</i>	1965-1966	
<i>Bo Gustavsson</i>	1966-1968	
<i>Artur Norrman</i>	1968-1969	
<i>Stig Blixt</i>	1969-1972	
<i>Bengt Bjelksäter</i>	1972-1976	
<i>Ingemar Ek</i>	1976-1979	
<i>Artur Norrman</i>	1979-1981	
<i>Bengt Bjelksäter</i>	1981-1889	
<i>Bengt Bjelksäter</i>	1990	} växlande
<i>Sten Thörnroos</i>	1990	
<i>Göran Ljungh</i>	1990	
<i>Göran Ljungh</i>	1991-1992	
<i>Ulf Högberg</i>	1993-1994	
<i>Göran Ljungh</i>	1995-2002	
<i>Borgel Jonsson</i>	2003-2008	
<i>Henrik Zackrisson</i>	2009-2010	
<i>Nazem Amir</i>	2011-	

21 olika hamnkaptener under 66 år. Det blir ett snitt på cirka 3 år per person. Klart längsta tiden har Bengt Bjelksäter varit hamnkaptener med Göran Ljungh på god andraplats.

VARVSCHEF

Namn	Åren
<i>Thore Johansson</i>	1969-1970
<i>Bo Gustavsson</i>	1970-1974
<i>Alexis Berggren</i>	1974-1976
<i>Lary Hedlund</i>	1976-1978
<i>Karl-Gunnar Hillberg</i>	1978-1980
<i>Sten Törnroos</i>	1980-1994
<i>Karl Gunnar Hillberg</i>	1995-1997
<i>Göran Karlsson</i>	1998-1999

Anders Matzon	2000-2003
Tomas Lövgren	2004-2005
Roger Lindmark	2005-

10 olika varvschefer under 43 år. Det blir i snitt drygt 4 år per person. Klart längsta tiden har Sten Thörnroos varit varvschef med Roger Lindmark på god andraplats.

SLIPBAS

Namn	Åren
<i>Frans Granberg</i>	1942-1947
<i>Algot Sundqvist</i>	1947-1950
<i>Oskar Wahlberg</i>	1950-1953
<i>Ture Engwall</i>	
<i>Lennart Pettersson</i>	
<i>Arne Sandström</i>	1953-1955
<i>Uno Karlsson</i>	1955-1957
<i>Sigurd Kirsch</i>	1957-1958
<i>Oskar Wahlberg</i>	1958-1976
<i>Alexis Berggren</i>	1976-1979
<i>Pertti Niva</i>	1979-1982
+ medhjälpare	
<i>Bo Gustavsson</i>	1982-1983
+ medhjälpare	
Bengt Karlsson	1984-2003
+ medhjälpare	
Gerhard Ström	2004-
+ medhjälpare	

Som slipbasmedhjälpare har fungerat följande personer med olika tidsmässiga perioder: Göran Ljung, Dennie Rosenqvist, Kenneth Gustavsson, Curt Johnson, Kenneth Sandell. Göran Hagerman

KLUBBHOLMSFOGDE

Namn	Åren
<i>Sigurd Kirsch</i>	1953-1963
<i>Birger Stenholm</i>	1963-1969
<i>Rune Ljung</i>	1969-1970
<i>Bengt Bjelksäter</i>	1970-1972
<i>Elsa Kimström</i>	1972-1974
<i>Stig-Evert Rothman</i>	1974-1977
<i>Karl-Gunnar Hillberg</i>	1977-1979
<i>Sven Kimström</i>	1979-1982
<i>Sami Baladi</i>	1982
<i>Sami Baladi</i>	1983
<i>Bengt Mikaelsson</i>	
<i>Sven Kimström</i>	1984-1986
<i>Bengt Mikaelsson</i>	1987-1989
<i>Pia Algelin</i>	1990-1991
<i>Curt Johnson</i>	1992
<i>Ove Skog</i>	1993-1995

Thomas Nilsson 1996

Funktionen som klubbholmsfogde eller klubbholmsvärd upphörde från och med 1997.
De 2 första klubbholmsfogdarna Sigurd Kirsch och Birger Stenholm har svarat för 16 års
övervakning av klubbholmen.

HEDERSMEDLEMMAR

Namn	Från och med
<i>Frans Granberg</i>	1946
<i>Leonard Pettersson</i>	1946
<i>Einar Johansson</i>	1946
<i>Einar Eriksson</i>	1957
<i>David Andersson</i>	1957
<i>Erik Andersson</i>	1957
<i>Kurt Adermark</i>	1972
<i>Sigurd Kirsch</i>	1972
<i>Uno Eriksson</i>	1977
<i>Oskar Wahlberg</i>	1977
<i>Bengt Bjelksäter</i>	1982
<i>Bror Windahl</i>	1982
Birger Hagelin	1987
Carl-Einar Malmberg	1992
Göran Andersson	1992
Lars Göransson	2005
Sirpa Sori	2005
Bengt Karlsson	2009
Göran Ljungh	2009
Jan Råström	2012

Om allt är korrekt noterat så har vi haft 20 hedersmedlemmar genom åren, riktiga vetereraner.
Av dessa finns Birger Hagelin, Lars Göransson, Sirpa Sori, Bengt Karlsson, Göran Ljungh
och Jan Råström kvar i klubben.

MEDLEMMAR SOM ERHÅLLIT FÖRTJÄNSTTECKEN

Namn	År
Sixten Sundin	
Gustav Jansson	
Kurt Adermark	
Sieurd Kirsch	
Oskar Wahlberg	
Uno Eriksson	1967
Valentin Sterndal	1967
Yngve Karlsson	1972
Bo Gustafsson	1972
C G Klinthammar	1972
Artur Norrman	1972
Birger Stenholm	1972
Bror Windahl	1972
Bengt Bjelksäter	1982

Tryggve Ohlsson	1977
Göran Andersson	1977
C E Malmberg	1977
Ingemar Ek	1977
Knut Bengtsson	1977
Tony Rosenberg	1977
Elsa Kimström	1977
Alexis Berggren	1977
Erik Dahlqvist	1982
Bengt Karlsson	1982
Carl-Eric Carbo	1982
Birger Hagelin	1982
Sten Thörnros	1982
Hans Ny	1982
Mats Ljusberg	1987
Jan Råström	1987
Georg Strömbeck	1987
Torbjörn Sandström	1987
Lars Göransson	1987
Sirpa Sori	1987
Karl Gunnar Hillberg	1992
Göran Ljungh	1992
Lars Modin	1992
Dan Norberg	1992
Olavi Ollikainen	1992
Dennie Rosenquist	1992
Rolf Strömberg	1992
Gerhard Ström	2007?
May-Brith Hillberg	2012
Borgel Jonsson	2012
Stig Fernström	2012
Roger Lindmark	2012
Göran Hagerman	2012
Wille Karlsson	2012
Hans Persson	2012
Hans Gustavsson	2012

Med tillgängligt underlag synes 50 medlemmar under klubbens 70-åriga historia ha blivit tilldelade förtjänsttecken, som utdelas till den som under flera års tid nedlagt ett förtjänstfullt arbete för klubben.

UR VAKTBÖCKERNA

Vaktböckerna innehåller inte bara redovisningar över natters händelser. De innehåller också mycket annat, bland annat poesi, som ni kan läsa några exempel på nedan:

1986-06-29 *"Molnen drog bort i sommarnatten.
Stilla och lugnt var båtclubbens vatten.
Stilla bland båtar och på land likaså
endast polisen var här och hälsade på"*

1988-08-27 *"En sommar jag inte glömmet
den närmar nu sitt slut,
och i mitt minne jag gömmer
de dagar jag drömt förut*

*När vintern var kall och motig
och morgonmörkret så hårt
jag tänkte på solig skogsstig
och drömde bort allt svårt*

*De drömmar om soliga vatten
och badliv och blommande snår
De drömmar om mjukvarma natten
blev verklighet just i år"*

1989-06-09 *"Ljuvlig var sommarnatten,
I fönstret satt katten
Själva vi ute på bryggor gått
Tittat på husbil som utanför stått
Lugn och fridfull det har natten varit
På andra sidan sjön båtar farit
Sent skall vi glömma den här natten
som
SKÖNA SOMMARN kom"*

1995-05-12 *"Livet kan vara grymt – att inte, efter en
hel natts smubblande på bryggorna bland
bommar och elkablar i regn, snö och blåst,
få tag i den minsta lilla bov
att avreagera sig på"*

Det mesta som hänt inne på klubbområdet och som framgår av vaktböckerna och är citerat i form av följande. *"En lugn och stilla natt"*

Har dock inte alltid gällt på grund av de skriande fiskmåsarna.

Däremot har en hel del noterats som gällt verksamheter utanför klubbområdet, men det finns också händelser som berör vårt vattenområde.

Några exempel:

1998-05-31 *"Pingstdagens morgon 01.30. Våldsamt bråk i båt vid macken.
2 personer kastas av på ponton av trolig båtägare, som sedan lägger sig på*

redde med släckta lanternor. Efter att legat och åkt runt en 15 min lägger båten till utanpå våran brygga. Kontaktade polisen vid 01.45. Bilen åkte förbi vid 02.00-taget, men då hade de två personerna lyckats hoppa iland från macken via landbryggan. Båten avvisades av polisen från klubbområdet innan de åkte vidare.

*Båten återkom vid 02.45-tiden sökande efter stranden vid macken efter sina kompisar eller vad det var? Försvann sedan mot Karlbergskanalen.
Resten av natten lugn och fin”*

1999-07-03 ”Allt är lugnt, förutom dessa hemska fiskmåsar Det har varit ett mycket störande moment.

Vid 02.00-tiden ser vi en båt, som kommer på drift utan motor. Vad vi dock hör är ett stönande.....Gissa vad?!?!

En man SIMMAR och DRAR EN 10-tons stålbåt efter sig!!! På båten fanns ytterligare 3 män och en liten hund. De lade till båten vid sjömacken.

Annars har det varit lugnt. Men vad ska vi göra åt fiskmåsarerna??? Så kan vi inte ha det!”

FESTER INOM BÅTKLUBBEN

Det har genom åren anordnats ett stort antal fester och andra aktiviteter. Det har varit fester vid jämna och ojämna år, vid invigningar, vid midsommarhelger, i juletid och nyårstid, i sommartid.

Efter 5 år blev det ett jubileum den 5:e juli 1947 i form av en fest med både ris och ros. Endast 4 medlemmar ställde upp.

1952-års 10-årsjubileum genomfördes den 19 juni genom ett möte på båtklubben, varvid Kurt Adermark höll en historik över klubbens 10 förflutna år.

15-årsjubileumet firades lite mer påkostat och då bjöd klubben på:

- Sill och potatis
- Smörgås
- Öl, snaps och läsk
- Kaffe med småbröd
- Musik och fyrverkerier

1958 genomfördes även en sedvanlig årsfest på Restaurant Stenvillan lördagen den 11 januari till en kostnad av 12:50 per kuvert.

20 år firades med en regatta under augusti 1962. 25-årsjubileumet genomfördes på Klubbholmen med musik, grillade grisar, dryckjom av olika styrka samt tävlingar. Allt gick i sin gilla ordning. Utgifter på cirka 1 500 kronor och inkomster på knappt 40 kronor.

1972, d.v.s. 30 år efter klubbens bildande, genomfördes en årsfest på restaurant ”Rasten”.

40-årsjubiléet firades med en fest på kryssningsfartyget ”Prinsessan” med ett 50-tal medlemmar, anhöriga och vänner den 15-16 oktober 1982.

Klubbens 35-årsjubileum hölls en strålande sommardag eller närmare bestämt den 20 augusti 1977. Festen besöktes av cirka 50 personer, varav 15-20 barn. Bengt Bjelksäter skötte med

den äran klubbmästarrollen Det bjöds på kyckling och kräftor samt korv till barnen korv. Det hade anordnats små tävlingar och en naturstig.

Solna brandkår ställde upp med en förevisning om hur man räddar människoliv vid båtbränder. Larry Hedlund, Björn Engström och Mats Ljusberg hade skaffat en gammal campingbåt från Ekerö som preparerades och tändes på. Brandkåren visade sin utrustning och höll en helt realistisk uppvisning. Larry Hedlund utförde med glans rollen som offret, både i båten, som eldades upp och som skada person.

45-årsjubiléet liksom 30-årsjubileumet genomfördes som en båtresa med "Birka Princess" till Åland med 28 deltagare.

50-åringen firades på båtklubben lördagen den 13 juni 1992 med 88 deltagare och till en kostnad för klubben på cirka 21 000 kronor.

Klubbens 60 år d.v.s. 2002 firades med en tågresa till Nynäshamn.

Det har varit en mängd andra trevliga träffar. T.ex. 2003 och 2009 blev det brunchkryssningar med s/s Stockholm respektive Waxholm III. Vid sistnämnda resa erhöll Bengt Karlsson och Göran Ljungh SMBF:s diplom och silvernål.

Genom åren har det förekommit knytkalas, kräftsvisor, sillsexor, glöggfester, midvinterblot och andra arrangemang.

En fest att minnas kan var den som klubben anordnade 2005-06-11 på klubbområdet med god mat och en mindre båt på land fylld med dricka och omgiven av is i massor. Det blev både frågetävlingar, lekar, musik och tal. Lars Göransson och Sirpa Sori ärades med varsin bordstandard med klubbvimpel i lyxutförande och blomsterbukett
Ett angenämt minne för deltagarna som bland annat sjöng sig hesa med bland annat nedanstående låt:

Kul ska vi ha!

*"Ja nu skall vi skåla och lova varann,
turalleri, turallela
att göra så trevligt som var och en kan, turalleri hurra.
Ett angenämt minne vi då skola ha,
när hem vi från festen i natt vi oss ta
Turalleri, turallera. Kul skall vi ha hurra!"*

EN ROLIG KALLELSE TILL ETT EXTRA MEDLEMSMÖTE

1989-06-05 genomfördes ett extra medlemsmöte med 53 aktiva medlemmar närvarande. I kallelsen stod följande:

*" Vid mörkrets inbrott är det mörk där vi går.
Så vi undrar om pengar ur fonden vi låna får?
C:a 10 – 12 000 kronor för 7 + 3 armaturer och vatten. ”
Styrelsen”*

Innan mötet öppnades fick ordförande Dan Norberg lämna en förklaring till kallelsens utformning.

Mötet gav styrelsen i fullmakt att lyfta pengar ur klubbens reservfond för att finansiera installation av ljusstolpar och indragning av vatten till bryggorna. Mötet tog 10 minuter.

KLUBBENS INTÄKTER OCH UTGIFTER

Det första året, d.v.s. 1942, var intäkterna från 11 medlemmar sammanlagt 275 kronor. Detta belopp var båtavgifter på 25 kronor per medlem. Normaltimlönen 1942 för en industriarbetare låg på 1,50 kronor så man fick jobba säkert 20 timmar för att få ihop 25 kronor netto. 1943 blev det lite jobbigare för medlemmarna för då skedde en extra uttaxering på 10 kronor för vissa medlemmar. Så det innebar en avgiftshöjning med 40 % det året. Då blev intäkterna 515 kronor och utgifterna 564 kronor. Markhyran till Domänstyrelsen var 200 kronor per år under åren 1942 och 1943 men höjdes därefter till 300 kronor per år.

Under 2010 låg intäkterna för medlemsavgifter och bryggplatser på cirka 122 000 kronor eller lite drygt 1 900 kronor i genomsnitt per aktiv medlem. Idag utgör arrendet med Solna kommun och för Klintholmen tillsammans nästan 50 000 kronor.



2010 såg intäkter och utgifter på följande sätt:

Intäkter

Medlemsavgifter och bryggplatser	121 642 kronor
Övriga intäkter	<u>11 832 kronor</u>
Summa	133 474 kronor

Utgifter

Drift och underhåll hamnen	22 870 kronor
Arrenden	49 366 kronor
El och vatten	32 045 kronor
Försäkring	5 309 kronor
Telefon, porto, kontorsmateriel	9 179 kronor
Medlemsavgift SMBF	8 820 kronor
Medlemsvård	8 180 kronor
Arvoden	<u>9 600 kronor</u>
Summa	145 369 kronor

Årets resultat -11 895 kronor

"Slå i spiken"



Bengt Karlsson och Dennie Rosenquist övervakar tävlingsmomentet "slå i spiken".





Ombyggnad av klubbhuset 1985. Hela kostnaden för till- och ombyggnad av klubbhuset kom att stanna på cirka 53 000:- varav cirka 18 500:- togs ur reservfonden , cirka 25 500:- genom extra uttaxering och slutligen cirka 9 000:- med 1986 års investeringspengar.

Av årsberättelsen för 1985 framgår att klubben inte planerat för någon utbyggnad av klubbhuset under 1985, utan hade tänkt att detta skulle få sin lösning om några år. Men under våren 1985 fick BBK ett erbjudande av Åke Hugosson att få en mindre sommarstuga, som skulle tas bort från hans nya villatomt i Stäket. Efter inspektion beslöts att stugan skulle flyttas till klubbområdet.

C-E Malmberg gjorde ombyggnadsritningar . Ett preliminärt utlåtande från kommunen var positivt. Olavi Ollikainen svarade för flytten och bland annat Bengt Bjelksäter och Bror Windahl göt ett fundament, varefter den nya stugan ställdes bredvid den gamla under mycket slit. Många i klubben var involverade i arbetet med att få huset färdigställt. T.ex. Sten Thörnroos och Bo Gustavsson gjorde det mesta av planeringsarbetet. Gösta Bergner gjorde det elektriska installationsarbetet.

Invigningen skedde lördagen den 30 augusti 1986. Ett femtital festdeltagare bestående av klubbmedlemmar med familjer och vänner hade samlats i det nya klubbhuset. Efter invigningstal av ordförande Lars Göransson, utdelades ett antal blomsterbuketter, som erkänsla för särskilda insatser i klubbhusbygget.

Bengt Bjelksäter ärades med en glasstaty i hans egenskap som katalysator i byggandet. Bror Windahl gav en vindflöjel i gåva till BBK. Därefter bringades en skål till klubbhuset. Det gemyntliga samkvämet med klubbmedlemmar, medhavd mat, dricka och dans till Risto Laines välvalda skivor spelade på hans ”discoanläggning” fortsatte sent in i natten.

Styrelsen gav en eloge åt klubbmästaren Bengt Bjelksäter för den strålande festen som han anordnat.

Lite foton tagna under sommaren 2011 från Klubbområdet



1988 års stora aktivitet i båtklubben var ombyggnaden av hamnen. Idén lanserades vid ett styrelsemöte under mars det året. Ett tidigarelagt vårmöte beslöt enhälligt att genomföra idén.

Under första halvan av juni 1988 kom båtarna successivt i sjön, något försenat i förhållande till då stadgeenliga 1 juni, i en hamn med ett helt nytt utseende.

Idén om en ny hamn hade vuxit fram i samband med styrelsens tidigare diskussioner om behovet dels av vissa pontonreparationer, dels kontroll av bryggförankringarnas (kättingarnas) kondition. En bit rostskadad (nästan helt av) kätting har bevarats till eftervärlden att begrunda. Var finns den nu 2012?

Idén med omläggningen av bryggorna var att de skulle läggas så att hamnbassäng med något lugnare sjö skulle bildas. Bryggan ut mot sjön skulle tjäna som vågbrytare. Båtarna skulle komma ligga längs den vanligaste vindriktningen och svallen från sjön.

Alla båtar skulle förtöjas inne i bassängen. En elektronisk kontrollerbar stängningsanordning i hamninloppet skulle göra hamnen tämligen stöldsäker (för bortförande av båtar). En ny ”läbrygga” om cirka 55 meter behövde byggas. Landbryggan används för förtöjning och byggs ut mellan klubbhuset och snöpontonen. En trolig följd av ombyggnationen är att bommarna kan ligga kvar i sjön under vintern.

Byggnationen av läbryggan inleddes på valborgsmässoafton 1988. Den byggdes på land i sektioner som sammanfogades och sjösattes via slipen. Fredagen den 13 maj (!) var det dags att med bogserbåt släpa ut den nu lagade betongbryggan till sin plats som vågbrytare.

Under hösten fortsatte arbete med gjutning av landbryggan mellan klubbhuset snöpontonen. I samband därmed medverkade kommunen till att de något ruttna träden, som stod där togs bort.

Idégivare och entusiastisk påskyndare och huvudledare för genomförandet var Bo Gustavsson. För arbete med den lyckade upptagningen av bryggstenar, kättingar och deras utbyten har klubben att tacka Olavi Ollikainen med kranbil. Genom medverkan från alla duktiga funktionärers och klubbmedlemmars entusiasm och krafttag (BBK-andan!!!) fick klubben en ny hamnanläggning på rekordtid; allt i egen regi.

En tidigt isfri hamn och ett makalöst bra väder under byggperioden gjorde sitt till.

Solna Båtråd, som den 27:e maj sjövägen besökte alla båtklubbar i kommunen, gav BBK en spontan applåd för ”verklig klubbanda”.

Så här 2012 kan vi konstatera att den elektroniska stängningsanordningen för hamninloppet inte är på plats och många av eldsjälarna i samband med byggnationen inte längre finns kvar i båtklubben. Bommarna tas fortfarande upp och den sönderrostade kättingen får vi försöka plocka fram.

Kostnaden för hela ombyggnaden kom att landa på cirka 80 000:-, varav huvudparten täcktes av en extra utdebitering på 1 000:- per medlem.

Personerna på bilden vet nog de som var med i klubben för cirka 24 år sedan och fortfarande är aktiva eller passiva medlemmar.

	Ordförande	Kassör	Sekreterare	Klubbmästare	Hannkapten	Varvschef	Slipbas+medjälpare	Klubbholmsfogde/vård
1983	Lars Göransson	Birger Hagelin	Sirpa Sori	Bengt Bjelksäter	Bengt Bjelksäter	Sten Thörnros	Bo Gustavsson Bengt Karlsson Göran Ljungh	Sami Baladi Bengt Mikaelsson
1984	Lars Göransson	Birger Hagelin	Sirpa Sori	Bengt Bjelksäter	Bengt Bjelksäter	Sten Thörnros	Bengt Karlsson Göran Ljungh Dennie Rosenqvist	Sven Kimström
1985	Lars Göransson	Birger Hagelin	Sirpa Sori	Bengt Bjelksäter	Bengt Bjelksäter	Sten Thörnros	Bengt Karlsson Göran Ljungh Dennie Rosenqvist	Sven Kimström
1986	Lars Göransson	Birger Hagelin	Sirpa Sori	Bengt Bjelksäter	Bengt Bjelksäter	Sten Thörnros	Bengt Karlsson Göran Ljungh Dennie Rosenqvist	Sven Kimström
1987	Lars Göransson	Birger Hagelin	Sirpa Sori	Bengt Bjelksäter	Bengt Bjelksäter	Sten Thörnros	Bengt Karlsson Göran Ljungh Dennie Rosenqvist	Bengt Mikaelsson
1988	Dan Norberg	Birger Hagelin	Sirpa Sori	Bengt Bjelksäter	Bengt Bjelksäter	Sten Thörnros	Bengt Karlsson Göran Ljungh Dennie Rosenqvist	Bengt Mikaelsson
1989	Dan Norberg	Hans Nyberg	Sirpa Sori	Bengt Bjelksäter	Bengt Bjelksäter	Sten Thörnros	Bengt Karlsson (del) Göran Ljungh Dennie Rosenqvist	Bengt Mikaelsson
1990	Dan Norberg	Hans Nyberg	Rolf Strömngren	Britt-Marie Lindfors	Bengt Bjelksäter (del) Sten Thörnros (del) Göran Ljungh (del)	Sten Thörnros	Bengt Karlsson Göran Ljungh (del) Kenneth Gustafsson (del) Dennie Rosenqvist	Pia Algelin
1991	Dan Norberg	May-Britt Hillberg	Rolf Strömngren	Britt-Marie Lindfors	Bengt Bjelksäter (del) Göran Ljungh (del)	Sten Thörnros	Bengt Karlsson Kenneth Gustafsson Dennie Rosenqvist	Pia Algelin